

MC FOSSILERNE 2018

Nr. 1

OBS!

Generalforsamlingen er flyttet så husk at få sat kryds i Jeres kalender

Dato 17. Marts 2018

Kl. 17.00

I Lunden



Lørdag d. 21.okt – dagen før æbleskiveturen, var der et fantastisk efterårsvejr med sol og stille vejr.

Jeg besluttede mig for at tage mountainbiken en tur rundt i skoven. Undervejs blev jeg fristet til at tage en afstikker på blå MTB sti i Nordskoven. Det gik meget godt et par km men så smuttede forhjulet og af sted det gik ned af skråningen, hvor træerne står tæt – alt for tæt. Pludselig lå jeg viklet ind i grantræer og mountainbike og skulle til at sortere på hvad der var gran, mountainbike og mine egne lemmer. Det lykkedes at komme hjem til kvindelig omsorg fra Bente og det stod hurtigt klart at jeg ikke var i stand til at komme op på Duc´en næste dag til Æbleskiveturen. Øv da også. Heldigvis kunne mine trofaste kolleger i bestyrelsen træde til og tage over. Tak for det.

I skrivende stund – en uge efter uheldet – har jeg stadig ømme rygmuskler, men det går fremad og så må jeg jo finde ud af om jeg skal udfordre blå rute eller være en fornuftig og ansvarlig familiefader....

Det har ikke været en optimal MC sæson vi kan se tilbage på. Foråret har nærmest ikke været eksisterende og det har hen over sommeren givet vand i stride strømme. Jeg synes dog der har været nogle gode efterårsdage med lav sol og stille vejr.

Nu kan vi så se frem til vintersæsonen, hvor den fossile forening traditionen tro stadig er aktiv. Sangsilerne har desværre valgt at holde en pause i denne vintersæson. Jeg håber de vender tilbage med fornyet sangrøst næste år. Der er fuld gang i den fossile badmintonafdeling og der er stadig plads til flere på banerne. Man skal deltage minimum 2 gange for at kunne deltage i den traditionsrige julefrokost. Så du kan stadig nå det.

Tina Døssing har som noget nyt arrangeret GoCart ræs i Knudlund.

Søren Betjent kommer og fortæller om MC Sikkerhed

Der er foredrag om Fossiler i udlandet.

Keld Asbjørn kommer og fortæller om sine ture i ind-og udland.

Julle vil lære os hvordan vi holder en tale.

Jeg har også på fornemmelsen at der vil dukke noget ølrelateret sammenkomst/aktivitet op i løbet af vinteren.

Så det er bare med at holde sig til på hjemmesiden og Facebookgruppen. Mød op og hold kontakten til jeres fossile venner ved lige i den MC løse tid.

Æbleskiveturen gik så vidt jeg har hørt godt. Vejrguderne var med fossilerne på denne solbeskinnede efterårsdag. Turen gik til Rørbæksø og alle fossiler kom i god

behold tilbage til Silkeborg selvom det forlyder at en enkelt måtte have hjælp udefra for at komme hjem...

I Lunden ventede Ea og alle traditionerne. Km konkurrence, hvor Filip vandt overbevisende og den lille interne konkurrence mellem Tina og Kirsten vandt Kirsten i år. Den overkørte æbleskive gik i år til Brødrene Lam, som har taget ansvaret med at videreføre Fossilbladet på sig. Velfortjent.

Den traditionsrige støvlekastningskonkurrence blev i år vundet af Peter Just.

Til foråret venter der så en ny begivenhedsrig sæson. Generalforsamlingen er af nød flyttet til d. 17. marts 2018 – Husk at plotte det ind i kalenderen.

Kr. Himmelfartsturen vil næste år blive arrangeret af et nyt hold uprøvede kræfter, da turudvalget i denne periode er familieramte. Bak op om det nye udvalg og tag med på en oplevelsesrig tur.

Jeg vil ønske et godt efterår og vinter for alle fossile medlemmer og håber der bliver vejr til I får kørt nogle gode ture her i slutningen af sæsonen før det for alvor sætter ind med regn og rusk.

Pas godt på jer selv og hinanden.

John

Redaktionen:

Send gerne store som små input til bladet så der er noget at arbejde med og husk at støt Vores sponsorer, for de støtter jo Os

Indkaldelse til Generalforsamling i MC-Fossilerne

Lørdag d. 17. marts 2018 kl. 17.00 i Lunden

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet's forelæggelse.
4. Valg af bestyrelse.
5. *Kirsten, Finn & Bent er på valg. Kirsten og Bent modtager gerne genvalg. Finn modtager ikke genvalg.(3 best.medl. på valg i lige årstal)*
6. Valg af suppleant.
(Kun i ulige årstal)
7. Valg af 2 revisorer.
8. Indkomne forslag.
9. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen og være denne i hænde senest den **1. februar.**

Efter generalforsamlingen byder foreningen på den efterhånden
legendariske Gallamiddag kl. 18.30.

Medlemmer kan invitere en ledsager med.

Tilmelding til formanden:

tlf. 20 45 61 57 eller pedersenjohn@mail.tele.dk

SENEST d. 28. februar 2018



Med Guzzi på Højskole

I min fremskredne alder gælder det om at få så mange oplevelser ind på kontoen som overhovedet muligt.

Det fik jeg i perioden 28. august til 3. september 2017, hvor jeg, sammen med min Moto Guzzi, var på Jaruplund Højskole.

Højskolen er beliggende 6 km vest for Flensborg og er den eneste danske højskole syd for grænsen.

Skolen udbyder en række forskellige uge-kurser. Her under, for første gang, et kursus under navnet "Kubik og Kultur". Kurset har hen over året været omtalt i Touring Nyt, og som medlem heraf, kunne da også opnås en rabat på 300 kr. Også værd at tage med, selv om prisen for kurset var kr. 5050,00.

Denne pris omfatter alt; eneværelse, fuld forplejning, entré til diverse seværdigheder, foredrag ,

2 lærere som kører med på de daglige mc-ture o.s.v. Eneste udgift er til drikkevarer (hvis man ønsker andet end vand), og så selvfølgelig benzin.

Jeg ankom til skolen mandag ved 15-tiden, og i løbet af den næste times tid ankom alle tilmeldte 32 deltagere på 25 motorcykler. En blandet skare af + 60- ere på mange forskellige maskiner og fra , geografisk set, det meste af landet.



Efter udlevering af værelser samledes vi kl. 1700 til en rundvisning på skolen, før indtagelse af aftensmaden kl. 1800. Om aftenen info om den kommende uge ved den ansvarlige kursusleder,

Ole Præstkær, som også skulle være vores "førerhund" gennem hele ugen. Herefter kolde øl i baren.



Næste dag var der afgang efter morgenmad og velkomsttale ved skolens forstander. Dagens tur førte os "rundt om Slien". Gennem det smukke landskab Angel og til byen Kappel, hvor der ventede frokost i form af helstegt rødspætte. Denne blev indtaget i strålende solskin på en fortovsrestaurant. Herefter videre over broen til sydsiden af Slien i retning Slesvig, hvor der var en kort byvandring. Tilbage til højskolen ved 17-tiden. Kørte km. ca 150.

Vi kørte på den måde, at førerhunden (lærer i rød vest) ved hver ændring af køreretning "satte" næste person i rækken af som vejviser. Når hele flokken var passeret og sidste mand i rækken (lærer i rød vest) kom til syne i sidespejlet, kørte vejviseren ind som næstsidste mand i rækken.

Dette system fungerede helt fantastisk. Ikke en eneste gang gik det galt.

Om aftenen var der foredrag om vadehavet og friserne, idet næste dags tur gik ud til netop vadehavet og Friesland. Det blev en dag med regnvejr, desværre. Men turen var fin nok, og middagen på restaurant "Roter Haubarg" bestående af lammesteg (marsklam) var super. På turen så vi bl.a. den store Ejdersluse .

Tilbage på skolen ved 1830-tiden efter ca. 250 km kørsel.

Om aftenen igen foredrag, denne gang om Slesvig-Holsten, idet næste dags tur gik til Holsten.

Dagens tur gik rundt om Westensee med ophold på Frilandsmuseet Molfsee. Et spændende museum i stil med Hjerl Hede. Her kunne beskues boliger fra Slesvig, Holsten og Ditmarsken /Friesland. Middagen bestod af kold kartoffelsalat, gode tyske grill pølser og medbragte oksebøffer, som også fik en tur på grillen på det stedlige, gamle, mejeri. som havde påtaget sig opgaven med bespisning. Hjemtur over Kielerkanalen og med ophold under vejs i hhv. Sehested og Mysunde. Steder kendt fra de slesvigske krige i 1848-50 og 1864. Begge steder fik vi en grundig orientering af vores lærer og førerhund Ole, hvis viden og fortælle evne er fantastisk.



Vi skal tænke på, at hele det område vi kørte i – stort set – alt sammen har hørt til Danmark i 500 år, indtil vi mistede det hele efter det fatale nederlag på Dybbøl i 1864.

Vejret denne dag var acceptabelt – uden at være prangende. Kørte km ca. 250, inden vi var tilbage på skolen ved 18-tiden.

Om aftenen var der sangaften, hvor vi en times tid sang fra Højskolesangbogen. Man er vel på højskole.

Vi er nu fremme ved fredag, og vejret igen som vi helst ser det; sol og en anelse vind. I dag gik turen til landskabet Ditmarsken ude vest på. Vi besøgte mindesmærket i Hemmingstedt over Ditmarskernes sejr over den danske kong Hans' hær i år 1500. Kong Hans var draget på krigerfærd mod ditmarskerne for at underlægge sig området og inddrive skatter fra de velstående beboere. Trods underlegenhed i både antal og udrustning lykkedes det ditmarskerne at udslutte kong Hans' hær ved at gennembryde digerne, så hæren druknede.

Middagen, bestående af oksekød i peberrodssovs, blev indtaget i byen Meldorf, Ditmarskens gamle hovedby. Hjemturen gik over Friederiksstadt . I denne smukke by med gavlhuse og kanaler i rigelige mængder, også kaldet "lille Amsterdam", blev der tid til indtagelse af en kold øl / varm kaffe på en fortovsrestaurant i det herlige vejr.

Fin køretur tilbage til skolen, hvor aftensmad og foredrag om Flensborg var hovedprogrammet.

Ca. 250 km på klokken denne dag.

Så er det lørdag, hvor vi starter med at køre ind til Flensborg. Først besøg på den gamle kirkegård med monumentet "Istedløven"



og alle de gamle gravsten over kendte, faldne soldater fra 1864. For historisk interesserede et absolut "must".

Herefter en byvandring med beretning om kendte og ukendte steder og bygninger. Vejret var prangende og stedet interessant – ikke mindst den smukke havnefront. Besøg hos en af byens to romfabrikanter, hvor det blev til en flaske af de gyldne dråber.

Tilbage til skolen til frokost. Om eftermiddagen kørte vi til Danmark, nærmere bestemt Dybbøl.

Her fik vi også en glimrende forklaring på det tabte slag i 1864. Køreturen ad den smukke fjordvej mellem Gråsten og Kruså bød også på en vel fortjent softice, inden vi vendte snuden mod Jarupland Højskole. Ca. 150 km i alt denne dag.

Her ventede aftensmad og en fin afslutningsaften, hvor der gik både øl, rom og historier i den, inden vi tørnede ind for natten.

Søndag morgen var der som vanligt morgenmad kl. 0800. Herefter pakning og oprydning samt fotografering af den samlede flok med motorcykler, inden vi tog afsked og kørte hver til sit.

En, i enhver henseende, god oplevelse havde fundet sin afslutning. Jeg kan kun anbefale opholdet, som i øvrigt gentages til næste år i august måned. Denne gang med lidt andre ture.

Jeg er så småt begyndt at gøde jorden på hjemmefronten, for at få bevilling til at deltage.

Ole P

Gokart Mesterskaber 2017

Søndag den 12 november blev de fossile mesterskaber i gokart afviklet, til dem som ikke var med: I er virkelig gået glip af noget.

Vi var 8 Fossiler der stod klar til at køre om mesterskabet. Søren Skovborg, Ege, Kaj Verner, Kirsten Sidevogn, Lille Lam, Ansgar, Tina og mig selv sagde hunden. Carsten Pape, Julle og Bente var sekundanter/fotografer på sidelinjen

Først 5 minutters tidtagning og derefter 15 min. race.



Ege fik pole position vi blev linet op til race. Der var åndeløs spænding på gritten, og da der blev "grønt lys" blev højre fod banket i bund og vi var ellers i gang - nogle mere end andre. Der var b.la. en der troede, at det var en parkerings plads og Kirsten synes hun skulle skifte hjelm midt under løbet. Efter 21 omgange fik Ege kørt sig selv og Søren af banen så jeg kunne køre forbi imens jeg vinkede og med bredt smil over hele fjæset. 2 omgange mere og jeg kørte over stregen som vinder og med den hurtigste tid. Stor tak til Ege for at køre sig selv af banen så jeg kunne vinde.

"Jeg samler ikke på pole positions, kun sejre" som min helt Valentino Rossi siger.



Peter Potter

Side 9 Pigerne



Side 10 Manden



RY MC-UDSTYR 

JYSK SPORT
TEKSTILTRYK

www.jysksport.dk - Tlf. 8682 2722

 **HERM.
RASMUSSEN A/S**

Stagesvej 17 • 8600 Silkeborg • 87205333

Kvalitet siden 1915

Malerforretning • Autolakereri • Skiltebutik • Liftudlejning

Der er jo en første gang for al ting....

... og i den forgangne sæson var det for mit vedkommende blevet tid til at jeg skulle prøve at være førerhund.



Det var ikke uden sommerfugle i maven at jeg kørte til Lunden den lørdag det var "min" tur. Forud for turen var både danmarkskortet og Google Maps blevet studeret som aldrig før. Turen var blevet prøvekørt en enkelt gang sådan rent bogstaveligt og ca. 500 gange inden i hovedet. Inde i Lunden kom det hele 10 Fossile mc'ister og af sted med os. Turen gik til Naturrum Skovsnogen ved Skarrild ad fine veje og lidt grusvej men alle kom vel frem og det var nok til at jeg synes det var en succes. Efter en lille gåtur rundt og se på nogle af kunst-installationerne kørte vi til Skarrild hvor det var blevet frokosttid så madpakkerne blev indtaget ved Skjern Å i fineste solskin og snart var det tid til mere kultur. Ind og se den Engelske flyvergrav på Skarrild kirkegård og hen og se en af Danmarks eneste bevarede overrislingskanaler. Jo, kom ikke her og sig at Fossilerne ikke bliver oplyste. Hjemturen gik over Søby og Ikast inden der blev indtaget kaffe, og kage på Balle Kirkevej.

En virkelig god dag i godt selskab.

Således oplevet af Tina D



Æbleskiveturnen 2017

Ja det var så en af de gange hvor man var den udsendte presse medarbejder da vi mente at vi var nød til at ha noget at skrive om i bladet. Det var godt at se at der alligevel på sådan en sen efterårs dag kunne samles 25 cykler i Lunden og Tina er gået hen og har fået smag for at være Førerhund.



Imens nogle kørte tur så var der andre som mødte op for at hjælpe Ea med at dækket borde og lavet kaffe, gløgg og lidt æbleskiver.

Der var som traditionen er nogle KM der skulle gøres op, den overkørte skulle uddeles og som afslutning støvlekast

Filip kørte mest 17984 km ja man skulle næste ikke tro han lavede andet end kører på MC tillykke med det Filip

Kurt var tættest på Gennemsnittet 8479 km flot du var kun 10 km fra at ha ramt rigtigt.

Støvlekast ja der skulle de udøvende deltager ud i flere omkast dette skyldes nok at spanden i år var så stor at alle kunne se hullet de skulle ramme og den heldige vinder blev Peter Just. Tillykke



Den overkørt æbleskive ja den fik vi så tildelt Store- og Lillelam det kan vi da kun være stolte af at I sætter pris på at vi vil forsøge at kører bladet videre selvom det ikke er en nem opgave at påtage sig efter at Redaksøren stoppede men vi vil gøre vores bedste for at bladet kan fortsætte og det eneste det ligesom kræver er tålmodighed, tid, ja og nogle input/skriv fra Jer som medlemmer kan I jo være med til at bladet kan være der i mange år fremover. Så takker endnu engang på vegne af Os begge.

Lillelam



Redaktionen kan kontakes her : mcfredaktionen@gmail.com

Link på hjemmesiden: fane i bunden Skriv til Bladet

