

MC-FOSSILERNE



Nov-Dec 2015

Nr 4



Til Ræs i Sverige

www.mc-fossilerne.dk



Kr. HimmelfartsTuren 2016

5. til 8. maj på Landhotel Klempau syd for Lübeck - kun 340 km. fra Silkeborg



Kr. Himmelfartsferien går denne gang til Nordtyskland, hvor vi skal bo på Landhotel Klempau lige syd for Lübeck... se...<http://www.hotel-klempau.de>

Dette dejlige familiedrevne hotel ligger blot 340 km. fra Silkeborg ved den nordlige udkant af Lauenburgische Seen Naturpark 10 km syd for Lübeck.

Hotellet byder på rigtig fine værelser, smuk og traditionelt bindingsværksstil samt en lokal restaurant. Samtlige værelser på Landhotel Klempau er rustikt og hyggeligt indrettet med eget toilet og badeværelse.

Pris KUN 1.000,- pr. deltager

Vi har reserveret 13 dobbelt-værelser samt et studio med plads til 4 personer - altså er der reserveret til 30 personer.

Turen er incl. lækker tysk Frühstück hver morgen og 1 x aftensmad torsdag, når vi kommer frem.

Vi glæder os til at se rigtig mange...

Alle kan være med, da turen ud og hjem denne gang er "Rekort-Kort"

På gensyn - Turudvalget

Tilmelding - først til mølle...

Senest den 4. januar 2016 til:

Carsten Pape på e-mail
cp@pladesmedensilkeborg.dk
evt. på telefon 2323 4129

Betaling skal ske senest den

5. januar 2016

til klubbens konto på:

Reg. 1551 Konto 4 790 033 863
HUSK...navn på din indbetaling

Info-aften i Medborgerhuset

Der vil sædvanen tro blive indbudt til Informationsaften i Medborgerhuset engang først i april måned



Formanden har ordet



Det er lidt svært at lægge de tragiske begivenheder i Paris fredag d. 13. november bag sig og sætte sig til tastaturet og fokusere på vores egen trygge lille andedam. Jeg føler med franskmændene og forfærdes og undres over den verden vi lever i, hvor grusomheder, som dem verden var vidne til i fredags, til stadighed dukker op.

Religionsfanatisme hører efter min mening virkelig ikke hjemme i vores tidsalder.

Der har i sidste blad heldigvis været stor skrivelyst og mens jeg sidder og skriver dette håber jeg dette blad også vil være fyldt med fossile medlemmers indlæg. Bliv endelig ved at støtte op om bladet så det forbliver spændende at læse.

Efteråret har budt på gode temperaturer og flot vejr ind imellem og der har været masser af muligheder for at komme på efterårsture på mc'en. Vær endelig opmærksom på våde og fedtede veje efter løvfald.

Der har været afholdt æbleskivetur, hvor den fossil, der har gjort noget ganske særligt for foreningen i det forgangne år blev kåret og fik love at bære den overkørte æbleskive det kommende år. (se omtale andet steds i Bladet).

Her blev årets længstkørende fossil også kåret og det var igen i år Flemming der løb af med pokalen, æren og en brunch på en café i Silkeborg.

Ea løb velfortjent af med rødvinen i den traditionsrige støvlekastningskonkurrence.

Carsten Papé har også haft en flok fossiler med på besøg hos TV2 Østjylland og det har efter sigende været en succes.

Turkalenderen er nu tom for mc køretursarrangementer, men der er stadig arrangementer at deltage i.

Der er de fossile sangfugle sangsilerne, der mødes i medborgerhuset ca. hver anden uge og øver deres sprøde stemmer. Vi ser frem til sangindslaget på generalforsamlingen i marts 2016.

Der er foredrag i medborgerhuset: 7500km på hundeslæde, hvor Kaj Bach vil fortælle om sin tid i Sirius patruljen.

Der er arrangeret rundvisning og ølsmagning på Virklund Bryghus.

Og så er der selvfølgelig badminton hver søndag. I år er der Linå hallen der danner rammen om vores sportslige udfoldelser.

Bestyrelsen arbejder på flere emner til vinterarrangementer og hvis du sidder med gode ideer og forslag til dette er du meget velkommen til at henvende dig til turudvalget eller bestyrelsen.

Så mød op og hold forbindelsen ved lige med fossile venner - også hen over vinteren.

Jeg vil ønske en god vinter for alle fossile medlemmer og håber I vil komme godt gennem vinteren, julen og nytåret.

Pas godt på jer selv og hinanden.

God jul og godt nytår til jer og jeres familier

John



Krocket 2015

Dette er en lille beretning om hvordan jeg oplevede årets krocket turnering og turen i helhed



Det startede stille og roligt Fredag, hvor jeg lige skulle nå hjem fra arbejde for vi skulle køre fra Lunden kl. 17.00, så den lille cykel fik noget gas hjem fra arbejde, for man skal jo være der til tiden.

Mc'en pakkes og så mødes vi 5 glade fossiler med flot vejr og med Bonden som førerhund går det ellers mod MC Kværnens klub hus som vi havde lånt til Årets Krocket turnering. Som alle ved kender Bonden nogle fine små veje med sving og det gik rigtig godt og det eneste stop vi havde, ja det var i Bjerringbro for der skulle da handles ind så vi lige kunne hygge med rødvin og bøffer/pølser på Grill.

Indkøb er nu sjovt når der er kvinder med, for de vil ha grønt og vi mænd tænker på at få noget kød, efter endt indkøb så afsted til klubhuset.

Telte blev op sat, ja jeg havde jo kun det lille med på 12 kvm. Der skal jo være plads til "cyklen" og der blev lavet mad og det var nu en hyggelig Fredag aften med rimelig mængder af væske, kvinderne gik i seng og vi 3 raske gutter gik i baren og tog så lige et spil dart. Jeg er ikke glad for at sige det, men her overraskede Bondemanden Potter og mig, da han vandt.

Lørdag startede med morgen kaffe og der var tid til at stille og rolig at komme i gang med dagen for vi skulle da på tur og vil køre kl. 11. Bent mødte op og kom med ud og se vikingemuseum, hvor man rigtig kunne se hvem der er bikere, for alle andre end undertegnede (Lillelam) havde sørget for shorts og føj hvor var det varmt men som man siger de fede må svede og det gjorde jeg så.

Museum besøget var nu meget godt for der var nogle som optrådte med kampe så man kunne se hvordan det havde set ud på den tid i små forhold og de gik dælme til den flere fik skrammer og blå mærker

Nu var tiden gået og vi skulle tilbage for der vil jo komme flere omkring kl. 15 til årets turnering så retur til klub huset hvor vi blev mødt af glade fossiler og 2 gutter fra Mc Kværnen. Bjørn og Leo skulle være med til at dyste i Krocket og

det vandt de ikke men de vandt nok i det med at drikke Øl - for det kunne de !

Dysten kom i gang med 4 puljer og vinderen fra hver pulje skulle i finalen som jeg ikke vandt men hjalp Årets nye krocketmester med at vinde og vinderen blev:

HR. POTTER !!



Efter mesterskaberne var det tid til at spise og drikke og det gik rigtig godt og tror ikke at der er nogle som gik tørstige i seng for det var en rigtig hyggelig aften og vi havde et perfekt vejr

Søndag gik med morgen mad, nedtagning af telte og så lige rydde op efter os for derefter at kører hjem

Mange tak til Bonden for et fint arrangement og tak til alle andre som var med til at gøre dette til en fed tur med masser af sjov og hygge

Således oplevede jeg denne gode tur og kan kun sige dem der ikke var med gik glip af en god weekend men man har jo mulighed for at tage med næste år

Fossile hilsner

Det yngste medlem i Fossilerne

Lillelam



Årets æbleskive 2015

Det er nu igen tid til at udpege den fossil , som har gjort en særlig indsats for foreningen.

Det er svært at udvælge én person, da der heldigvis er mange fossile medlemmer som i løbet af året har gjort en ganske særlig indsats for foreningen og det bliver jo ikke nemmere for den udvalgte person at overtage den overkørte æbleskive fra hele foreningens værdige bærer af denne hædersbevisning i det forgangne år: Humørbomben Kirsten Clausen.

Vi har i bestyrelsen gennem de sidste bestyrelsesmøder lagt vores hoveder i blød, og det er en enig bestyrelse, der fandt frem til den kommende bærer af den overkørte æbleskive.

Personen som bestyrelsen har udvalgt i år udmærker sig ved :

Et særdeles aktivt og modigt fossil, der ikke siger nej til en udfordring.

God humor og har både det talte og skrevne ord i sin magt og har altid en skarp bemærkning klar.

En positiv tilgang til tingene og skaber en god stemning, hvor vedkommende end befinder sig.

Initiativrig fossil, der får tingene til at ske og ofte stiller sig til rådighed.

Personen er af hunkøn. Ikke fordi det nu skal være en tradition at det skal være en frussil; men det hører dog med til historien at formanden foretrækker et kram fra en frussil frem for en fossil.

Hun startede sin fossile karriere på dispensation da hun ved sin indmeldelse var under den fossile lavalder.

Særdeles aktiv frussil MC chauffør, som man ofte ser på MC ture og som har kørt Europa tyndt på MC på egen hånd.

Hun er næstekærlig over for børn og dyr og er indvandrervenlig – især overfor indvandrere fra det sydfynske udviser hun en helt ekstraordinær tolerance og





rummelighed.

Hun har et nært forhold til sin MC og har navngivet sin Thundercat på godt jydsk: Buldermissen.

Hvis nogle stadig skulle være i tvivl siger jeg bare:

Yamaha, skiture, badminton og tilhørende julefrokoster, overnatning i shelter i pis øs regnvej, vinterbadning, krocketturneringer, Moto GP i Tjekkiet, Balle Kirkevej, Skovridergården, Rufo og ikke mindst Peter Potter

Nu kan der vist ikke være nogle der er i tvivl:

Alle fossilers Tina Døssing -Tillykke Tina – du fortjener det !!

Mange kærlige hilsener

Formanden



Hvis der er noget, der er svært så er det når MC sæsonen er forbi

Min BMW har kørt suverænt godt, dog med et overforbrug af olie, men det får vi styr på, den er jo som jeg OGSÅ en gammel dame. Ansgar har været med 3 x, så mange gange som han annoncerede ved sæson start (nemlig kun Kr. Himmelfarten). Jeg har kørt mange ture med rigtig mange rare Fossiler og spist måske dobbelt så mange is. Jeg kan hermed anbefale GUF fra Indelukket, Mariager havn og kiosken lige over den gamle Lillebæltsbro. Jeg har nu haft den ære at smykke mig med den overkørte æbleskive, og ikke mindst de smukke ord der var forbundet med at modtage denne æresbevisning, Jeg var ikke fri for at være en hel del stolt, TAK.

Men den må jo videre, den klæder mig ellers rigtig godt. Glæder mig til at komme i gang med badminton igen, og kedeligt er det jo ikke, selv om jeg skal sidde på ”bænken”, og i år får jeg jo en makker. Tusind tak for godt selskab



Kirsten ”Sidevogn” Clausen



Besøg på TV2-Østjylland

Onsdag, den 4. november 2015

Super rundvisning på TV2 Østjylland - med kaffe/te og kage

Vi startede med at se og høre hvordan en ”normal” dag former sig. Og det var mens vi sad og hyggede os med te/kaffe og kage

Vi overværede også nyhederne “live” - spændende.

Og så var det tid til rundvisning - og vi startede i garagen
Lyder måske kedeligt - men det var det ikke
Her fik vi et indblik i hvad der skal til, når de går i marken



Multi-studiet - her kan de optage flere forskellige udsendelser - dog ikke på én gang 😊

Og i hele “optage-området” er der en speciel lyd. Det skyldes bl.a. den helt specielle lyddæmpende beklædning på væggene



Her er der ikke meget rumklang

Og se lige et loft - der er lys og lamper over det hele
Og ikke én eneste jeg ville have hængende over spisebordet

Kommandocentralen: Bag enhver mand står en - nej-nej - ikke en kvinde
Men derimod et team af medarbejdere der styrer “det



hele” Lyd, lys, kameraer, tid, indslag - alt der skal til for at få en harmonisk udsendelse

Hvis man er til knapper - så er det her jobbet. Hvad kan vi så forvente i de næste nyheder - jamen det er jo Svenne

Så jeg kan da anbefale at se TV2-Østjylland senere i dag



2 spændende timer gik hurtigt for 30 Fossiler, der havde taget imod Carstens indbydelse

Stor tak til Carsten for et rigtig godt arrangement

En oplevelse rigere 😊

Julle

KALENDER 2015



Vinter/Forår 2015-16

Vi mødes altid i Lunden, Vestergade, Silkeborg
Altid Fuldtanket



December

01.12.2015	19.30	7500km m hundeslæde	John
10.12.2015	19.00	Sangsilerne synger	Bondemanden
11.12.2015	17.00	Virklund Bryghus	John
17.12.2015	19.00	Sangssilerne synger	Bondemanden

Januar

07.01.2016	19.00	Sangsilerne synger	Bondemanden
21.01.2016	19.00	Sangsilerne synger	Bondemanden
04.02.2016	19.00	Sangsilerne synger	Bondemanden

Februar

04.02.2016	19.00	Sangsilerne synger	Bondemanden
------------	-------	--------------------	-------------

Marts

05.03.2016	17.00	Generalforsamling	Bestyrelsen
------------	-------	-------------------	-------------

Hver anden torsdag kl 19.00 hele vinteren Sangsilerne synger Bondemanden
Hver søndag kl.17.00 hele vinteren Badminton i Linå-hallen Tina

7500 KM MED HUNDESLÆDE

Foredrag om Sirius med Kaj Bach Pedersen

Tirsdag d. 1. december kl. 19.30

Medborgerhuset sal 64,

Bindsevsplads i Silkeborg

MC Fossilerne er vært for arrangementet, hvor Kaj Bach Pedersen fortæller om, hvordan det er at sove i telt i Grønland. Om at være alene i ødemarken med sin makker og om at stå ansigt til ansigt med en sulten isbjørn. Der vil være masser af historier og underholdning.



10 venner til 50 års racet i Sverige



Er der en øvre grænse for, hvornår man er for gammel til at have det sjovt?

Jeg været med i Fossilerne i 15 år. Jep, det er 15 år siden jeg med bævende hjerte og rystende knæ første gang gik rundt og sagde goddag til en hel masse Fossiler inde i Lunden. Der er løbet meget vand igennem Gudenåen siden, og jeg har været med på mange ture, både i Danmark og i det store udland.

Seneste tur med Fossilerne gik således til 50 års racet

i Linköping i Sverige. Turen var arrangeret af Jens Bondemand og der var fra starten lagt op til at det IKKE var en pakkerejse. Man stod selv for at få bestilt billet til færgen, og der ville ikke være faste spisetider, men der var dog aftalt på forhånd, hvem der f.eks. skulle lave morgenkaffe og, hvem der stod for aftensmaden hhv. fredag og lørdag – bare så vi ikke risikerede at skulle gå sultne i seng. Det fungerede upåklageligt, ikke mindst pga. den fælles hold-ånd fra hele gruppen.

Udover 8 Fossiler, var der Asger og Bardun-Per, der var klar til denne tur. Asger, Bardun-Per, Esben, Jens Bondemand, Peter Potter, Finn Visbyvej, Kirsten Sidevogn og Ansgar tog færgen fra Frederikshavn til Göteborg torsdag kl. 11.50 og kørte derefter til Husqvarna ved Jönköping hvor de skulle bo på ho(s)tel og se arbejdsmuseet. Per hed faktisk ikke Bardun-Per på det tidspunkt, for det navn tilkom ham først senere på turen, efter vi alle havde hørt – og set hans kamp med (at undgå) bardunerne på de forskellige telte. Carsten Pape og jeg tog færgen over kl. 20.00 og overnattede på et udmærket vandrehjem i Göteborg inden vi stødte til resten af gruppen ved museet i Husqvarna fredag ved middagstid. Efter den obligatoriske hilse-runde, og en hurtig update på, hvordan overfarterne var gået, var der fælles afgang mod Linköping. Bardun-Per var førerhund og jeg skal da love for at der var fyret op under BMW'en. Det gik rask afsted ad flotte veje med gode sving og udsigt over flere meget store søer. Man floves jo nærmest ved at blære sig med Silkeborgsøerne, når man ser hvilken størrelse søerne har derovre.

Det lykkedes os at komme frem til banen uden at miste andre end Asger, men heldigvis er han en topklasse-sporhund så han fandt selv frem alene ved hjælp af solens og telefonmasternes placering. Vi andre fordrev ventetiden med at prøve lidt sidevognskørsel. Jeg er nu mest tilpas på Dundermisse-katten og Kirsten Sidevogn mener også at hendes ”den blå” passer hende bedre end Bondemandens ”Vogn 4 med tilhørende kørende køkken”. Havde jeg vidst, at vi inde på pladsen

skulle køre igennem en gennemvåd, smat-glat mark for at nå frem til lejren så havde jeg nok ikke været så afslappet inden vi kørte ind. Lige der misundte jeg godt nok Kirsten for det 3. hjul på motorcyklen. Det var så smattet og blødt at selv jeg kunne nå jorden med flad fod - på begge sider af Dundermissen. Jeg

kunne så ikke lige se mine fødder for de var under vand. WTF!!!!!! Kirsten gav den bare gas og fedtede rundt og lavede serpentin-streger i græsset og jeg sad bare der og sank længere og længere i. Nå, der var jo ikke andet for end at liste sig op af vandpytten og efter de andre (i behørig afstand fra Kirsten som sendte jord og græs op i fede stråler) Py, ha. Heldigvis kom alle helt frem uden





at vælte, og så gik der ellers synkron-camping i den. Sjældent har jeg set så godt et samarbejde. Fællesbordet bestod af låget på Bondemandens sidevogns-køkken, som bare skulle løftes af og vup-ti så var der ben under og inden nogen kunne nå at sige hold-da-op-det-var-godt-nok-smart, så havde Kirsten lagt dug på og den første omgang øl stod klar. De næste par dage skulle det være vores lejr, og sikken en hyggelig lejr. Alle der kom forbi måtte lige hen og kikke en ekstra gang i Bondemandens sidevogns-køkken, men jeg tror også det er sjældent at se et så velasorteret kørende køkken. Der var både gasblus, flere gryder, thermo-isolering til gryde der ”efter-varmer”, en hel væg med køkkenredskaber og en hel masse løs-øre som jeg bare synes I selv skal opleve. Inden turen havde Bondemanden pointeret, at en stol var en rigtig god idé at medbringe, og der havde han jo som sædvanlig så evig ret. Det er også snart en tradition at mindst én stol skal gå i stykker og den tradition holdt Bardun-Per så også lige i live. Note til kommende campister: Stol skal være af en vis standard/kvalitet hvis du vejer over 100 kg. Kirsten Sidevogn havde tæpper med, og en eller anden havde stearinlys i tasken. Hvis jeg nu skriver at der også var rødvin i dunk og øl. – Kære læser: Kan du så fornemme hvor vi bevæger os hen? Kan du huske, hvem der var med på turen? Så giver resten vist bare sig selv. Der var virkelig god stemning og i sædvanlig Fossil-stil lignede lejren en væltet hjemløs indkøbsvogn med ting og sager strøet omkring teltene med gavmild hånd.



Efter vi havde spist aftensmad var vi en tur rundt på pladsen og se på gamle motorcykler og jeg skal da love for, at der blev hygget omkring grillerne, og der var stearinlys på bordene i de mange, mange autocampere.



Vejret holdt tørt, der var fuldmåne og der blev bare hygget igennem.



Lørdag morgen/formiddag gik det op for os, at vi havde glemt at tænke på morgenmad og ingen var i stand til at køre men, stop en halv! vi havde jo en livline i Kirsten og Ansgar som boede på hotel i byen. De måtte da kunne redde nogle fossile venner i bekneb. De blev kontaktet, men desværre kunne de



ikke hjælpe så enden på det blev, at morgenmaden bestod af burger med Cola til – man er vel på weekend! Så skulle der ses ræs. Der blev både kørt både road racing, speedway, motocross, trial og enduro og der var klasser for sidevognsmotorcykler, samt for helt almindelige to-hjulede. Alt dette foregik inde på samme plads, så hvis man blev træt af at se på det ene, kunne man bare gå om på den anden side af klubhuset og se noget andet, og man skulle huske at se sig for når man gik gennem skoven, for der lå en del af trial-banen. Utroligt som nogen bare kan vride sådan en maskine rundt om et træ, op ad et lodret stykke klippe, hoppe rundt på en 25-øre, og så køre ned igen. Der var masser at se på, og der foregik hele tiden noget nyt. Man kunne frit gå rundt i ryttergården og se på at der blev skruet, og selvom det var gamle maskiner, så blev der ikke lagt fingre imellem når der blev kørt. Når jeg skriver at maskinerne var gamle så skal jeg da også huske at nævne, at folkene der kørte heller ikke var helt unge. Sjældent har jeg set så mange gråskæggede mænd halte rundt på samme sted. Forestil dig lige en gamling med langt gråt skæg komme humpende hen til sin motorcykel, med lidt (læs: noget) besvær får han den sparket i gang og så tager fanden da ellers ved ham når han når hen på banen så jord og slagger flyver om ørerne på både hans modkørere, men også på os tilskuere. Det giver sgu smil fra øre til øre – også på gamlingen selv, da han tog hjelmen af lidt efter.



Søndag formiddag var vi lige en tur nede og se lidt ræs om formiddagen, og så var det ellers afskedens time, da nogen skulle mod færgen i Göteborg, og andre skulle fortsætte et par dage i det svenske. Stor tak til Jens Bondemand for et godt initiativ og tak til resten af gruppen for en fantastisk tur.

Svaret til første linjes spørgsmål giver vist sig selv. Stort og klart NEJ!

For mange af kørerne til 50 års racet er 15 år nok bare et knips med fingrene, og sådan føles det faktisk også lidt for mig, for når man er sammen med gode venner i godt lag, så flyver tiden bare.



Tina



Ring Knutstorp i 2016



Banedage er lidt for spændende og udfordrende til at jeg kan lade være. Men det er desværre alt for længe siden sidst. Mon ikke 2016 er året hvor jeg skal afsted ?

Jeg vil her i bladet lige lufte tanken om, at vi tar en fællestur til Ring Knutstorp i foråret 2016.

De præcise datoer er ikke offentliggjort endnu, men lisså snart vi ved noget, kunne vi jo vælge en dag, eksempelvis i maj måned.

Det er Racing4Fun der arrangerer banedagene på Ring Knutstorp. De udbyder forskellige klasser man kan køre i. **Grøn klasse** er med instruktør og meget faste rammer. Instruktører guider folk rundt på banen. I denne klasse gælder ens forsikring på mc'en. Vælger man **Blå, Rød eller Sort klasse** er det mere rendyrket ræs (med klare begrænsninger), og ingen forsikring dækker.

Normalt vælger vi selvfølgelig grøn klasse, hvor man får kyndig vejledning af meget professionelle motorcyklister (racerkørere). Men man kan i løbet af dagen godt, med instruktørens accept, skifte til blå klasse, hvis man har lyst.

Dette blot som en lille teaser om en forårs-fællestur til Sverige. Der er 4-mands-hytter til leje på selve banen, så vi har gode overnatningsmuligheder. Banen byder også på et cafeteria, hvor vi kan købe vores frokost mm.

Men tænk over det ! Skulle vi ikke tage en hygetur til Sverige i foråret ? Ring Knutstorp ligger kun ca 30 km fra færgen i Helsingborg, så afstanden er meget overskuelig.

Skal du med ?

/redakSøren



Støt vore annoncører - de støtter os



DK Autoservice Silkeborg

Priorsvej 19

8600 Silkeborg

Tlf. 71 99 97 40

Silkeborg Beslag & Værktøj A/S
Thrigesvej 2 - 8600 Silkeborg
www.sbv.dk
Tlf. 87 70 34 00

**BILSYN
PLUS**

MIDTJYDSK MC

ALPETARERNE

RY MC-UDSTYR 



Det professionelle byggemarked
STARK Silkeborg

Kejlstruphøjvej 4 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8252 6660

WEBOIL.DK
FÅ MERE FOR PENGENE - LIGE TIL DØREN
8681 8143 * Herningsvej 39 * 8600 Silkeborg

**HERM.
RASMUSSEN A/S**

Stagehøjvej 17 • 8600 Silkeborg • 87205333

Kvalitet siden 1915

Malerforretning • Autolakereri • Skiltebutik • Liftudlejning

AL-SYN

Stagehøjvej 4, 8600 Silkeborg

Syn af køretøjer under 3500 kg

Tilbud til dig der er medlem af MC-Fossilerne

Personbil kr. 400,-

Motorcykel kr. 240,-

JYSK SPORT
TEKSTILTRYK

www.jysksport.dk - Tlf. 8682 2722

aprilia

BIKE STATION
MOTORCYKLER - SCOOTER - CROSS - ATV



- ☑ **webdesign**
- ☑ **salgsbreve**
- ☑ **tryksager**
- ☑ **tekstforfatter**
- ☑ **annoncer**
- ☑ **markedsføring**

P
marketing

Preben Vestergaard
Bakkehusvej 12
Grønbæk
8643 Ans By
Tlf. 40343118

www.p-marketing.dk • info@p-marketing.dk



Pladesmeden Silkeborg

v/Carsten Pape 23 23 41 29

SCHAUFUSS CYKLER

Cykler til Alle - Alle til Cykler



www.billigcykler.dk

Din cykelfagmand



Tlf. 86 81 37 38

BIG-BIKE

Salg af reservedele og udstyr. Alle former for service-eftersyn udføres.
Salg af nye og brugte motorcykler. Kommissionsalg.
Gode finansieringsmuligheder - helt op til 10 år.



Flemming måtte aflevere længstkørende fossilpokal til sig selv. Tina blev udnævnt til årets æbleskivekvinde for sit gode humør og for at være den hun er. Ea kunne ingen slå i størkekast så efter utallige omkast måtte Bent give op.

*En god dag - pas på der ude der kører
4hjulede, 2 benede og cyklister rundt - det er glat og smattet sine steder. Sig nærmere opstillingsdagen. Vi ses derude efter jul, Udo.*

Foto: Frits Lauridsen





Hyggetur med Bondemanden



*Glædelig jul
og godt nytår*

