

MC FOSSILERNE



April 2006

nr 2



Ka' vi så komme afsted...

Lyset er vendt tilbage

Oil Change

Læs hele Formandsberetningen

Villa Löwenherz
2006

Generalforsamlingsreferat

www.mc-fossilerne.dk



Formanden har Ordet



Formandens beretning kan læses i hele sin pragt på side 18.



Årets generalforsamling. Der blev talt, snakket, spist, hygget og danset



Fossiler er et sultent folkefærd...og se bare hvor koncentrerede folk går til værks



Når du læser disse linier, skulle den genstridige frost og de saltsyde-
dende veje forhåbentlig være en saga blot. Alle har sikkert trukket
deres cykler ud i foråret og er i gang med pudsekludene og flaskoner
med frisk olie. Vi glæder os til alle de fantastiske oplevelser, der
venter os i den nye sæson.

Turudvalget og Mc Om Dagen har i år lagt op til endnu flere
spændende ture hen over sommeren og i Påsken er der sikkert
mange der skal til Både Esbjerg og Tønder.

For mit vedkommende bliver det lidt sparsomt, hvad jeg får kørt
i april måned - i hvert fald her i landet. Vores store søn Peter er
jo udstationeret med kone og barn i USA og Skærtorsdag drager
svigermor, Bodil og jeg til Houston i 14 dage for at se til den lille familie og ikke
mindst vores 1. barnebarn Frederik, der fylder sit første leveår.
Jeg har også en fætter derovre, som er fastboende i Baton Rouge, Louisiana, der ligger
ca. 600 km. fra Houston. Han er også vild med motorcykler - har selv en 6-cylindret
Honda Valkyrie. Peter og jeg har aftalt, at vi lejer to Harleyer og så kører vi op til
fætter Jørgen og hans kone Nancy, hvor han så vil køre med os et par dage i og
omkring Louisiana - bla. til New Orleans, hvor vi nok skal have en enkelt lille en
med skum på en fortovsrestaurant i Bourbon Street. Når vi så har krydset lidt rundt i
området, kører vi tilbage til Houston. Jeg er sikker på at det bliver fire uforglemmelige
og spændende dage.

Jeg glæder mig ellers helt vildt til at køre en masse kilometer i år med Fossilerne.
Byggeriet er næsten færdigt, så nu bliver der mere tid til køre på motorcykel. Jeg
vil også igen i år opfordre alle til at få kørt nogle ture sammen med vore mange
medlemmer. Det er altid fantastisk hyggeligt og jo flere vi er, jo sjovere er det. Det er
altså lidt trist at stå i Lunden og spejde op og ned af Vestergade. Vi skal helst være
en lille flok på 5-8 stykker. Det er immervæk sjovere at være i selskab med andre
end bare med sig selv.

Fyld benzin på tanken, kaffe på kanden og vær med så tit det er muligt, når der manes
til flugt ud i det blå med Fossilerne.

Jeg glæder mig til at køre sammen med dig.

På gensyn i Lunden

Hilsen Formanden

Carsten Petersen er død

Jeg er blevet ringet op af Ole Nygaard fra Bryrup, der overbragte den triste meddelelse, at Carsten Petersen, Løvevej 48, Bryrup er død.

Carsten har valgt at tage sit eget liv efter meget lang tid med store psykiske problemer. Gennem de sidste 10-12 år har Carsten været plaget af sin sygdom, men har haft tålelige perioder ind imellem. For snart et år siden gik det for alvor ned af bakke igen og han måtte lade sig indlægge på Psykiatrisk afdeling i Silkeborg.

Carsten kom hjem igen, med det sorte sind havde for alvor fået tag i vores gode ven. De sidste mange måneder har været meget svære - selvfølgelig for Carsten, men også for hans kone Trine, børn, familie, venner og alle der kendte den lille familie på Sandfly.

Ole Nygaard, der har kendt Carsten i mange mange år, skulle passe katten mv. på Sandfly. Ole fornemmede at noget var galt og fandt Carsten død i udhuset, hvor han havde taget sit liv ved hjælp af kulilte.

Trist at dette dejlige menneske ikke skulle have lov til at leve livet med alle dets glæder, småsorger og fantastiske oplevelser ikke mindst sammen med Fossile venner på tur ud i det blå eller til hyggeligt Primitræf med nærværd, bål og appelsin-kanoner.

Vi tager livet for givet. Skønner ikke altid på den gave vi har fået. Men det lette og sorgløse liv er ingen selvfølge. Det ser vi alt for tydeligt i en situation som denne.

Alle vi, der står tilbage og mangler mening med det hele, må i vores stille sind trøste os med at Carsten nu har fået fred og ikke længere skal kæmpe en fortvivlet kamp mod mørke og angst.

Æret være hans minde.

Preben Vestergaard



REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 4. MARTS 2006

Lunden Vestergade Silkeborg

Generalforsamlingen var tilsat til kl. 17.00 og mange Fossiler var mødt op. Inklusive koner og kærester var vi samlet omkring 80 mennesker og det må siges at være særdeles fint.

Erik Thestrup blev valgt – traditionen tro - og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Herefter gav han ordet til Formanden for oplæsning af årsberetningen.

Formandens beretning: (Læs hele beretningen på side 18)
Beretningen blev godkendt.

Herefter fremlagde kasserer Ea Ewertsen regnskabet og budgettet for 2006

REGNSKAB FOR FOSSILERNE 2005

INDTÆGTER:

INDESTÅENDE KASSE/BANK	Kr.	36.439,12
SPONSORATER	Kr.	1.000,00
KONTINGENT	Kr.	17.650,00
DIV. SALG. TRØJER, VAND, ØL M.M.	Kr.	4.057,75
RENTEINDTÆGT	Kr.	3,92
RETURUDLÆG KR. HIMM. TUR 2005	Kr.	600,00
INDTÆGTER I ALT	Kr.	59.750,79

UDGIFTER:

KR. HIMM. TUR 2005	Kr.	17.018,58
DIV. ARRANGEMENTER	Kr.	16.842,45
FRIMÆRKER/GEBYRER	Kr.	1.027,00
KONTORART./BLANKETTER	Kr.	521,25
BLAD- TRYKNING	Kr.	6.973,50
GAVER	Kr.	405,00
DOMÆNEUDGIFTER	Kr.	206,25
OPTRYK STOFMÆRKER	Kr.	2.250,88
UDGIFTER I ALT	Kr.	45.244,9
<hr/>		
INDTÆGTER:	Kr.	59.750,79
UDGIFTER :	Kr.	45.244,91
<hr/>		
INDESTÅENDE KASSE/BANK	Kr.	14.505,88
<hr/>		
HERAF NYT KONTINGENT 2006	Kr.	400,00

(Budgettet er af tekniske årsager ikke muligt at gengive her /red.)

Der var nogle spørgsmål fra bl.a. Ole Riisager omkring prisen for trykningen af vores blad, der er af den tunge poster i regnskabet. De kr. 8.000,00, må dog siges at være billigt, og efter en snak frem og tilbage, hvor der



blev gjort rede for prisen og eventuelle alternativer blev forsamlingen enige om at denne udgift er en klar nødvendighed for vores klub og ingen ønskede at gå på kompromis med kvaliteten. Regnskabet blev herefter godkendt.

Så var der valg til bestyrelsen

- hvor Kaj Verner Christensen, Ea Ewertsen og Preben Vestergaard var på valg. Dirigenten efterlyste forslag til evt. nye kandidater, men der var fra forsamlingen ingen ønsker om at opstille nye medlemmer til bestyrelsen.

Kaj Verner Christensen, Ea Ewertsen og Preben Vestergaard modtog genvalg.

Herefter var der **valg af suppleant** og her blev Søren Juelsbæk – Julle - genvalgt for endnu en periode.

Gert Nielsen og Ole Riisager modtog ligeledes genvalg som revisorer.



Herefter var vi kommet til indkomne forslag:

Fra bestyrelsen var der fremsat ønske om at lave en tilføjelse i §7 stk. 2, der omhandler at bestyrelsen vælges for en 2-årig periode således:

Lige år: Formand+ B-medlem+ kasserer

Ulige år: Næstformand +B-medlem + 1 suppleant

Her viste det sig, at bestyrelsen ikke havde læst ordentlig på lektien, da den tilføjelse kolliderer med flere af de øvrige bestemmelser i vedtægterne.

Efter flere anker og mere eller mindre gode forslag fra forsamlingen, blev udgangen at Bestyrelsen trak forslaget tilbage. Vedtægterne er således ikke ændret og de er såmænd også gode nok. Hvem der fremover er på valg,

hvornår og hvor længe man har siddet fremgår af de foregående års referater – og da formanden hvert år tager referat, skulle det jo i bund og grund ikke give anledning til tvivl om hvem der er på valg.



Herefter havde bestyrelsen udbedt sig generalforsamlingen standpunkt omkring udfærdigelse af klistermærker med vort logo. Der har længe været et ønske om at få disse mærkater genoptrykt. Prisen på ca. kr. 3.500,00 ville bestyrelsen gerne have forsamlingens godkendelse for inden igangsætning af projektet.

Det blev vedtaget at mærkerne skal sættes i produktion og at de herefter skal sælges til interesserede medlemmer for kr. 5,00 pr. stk.

Omkring 150 mærker blev reserveret allerede under generalforsamlingen.

Under evt. holdt Kaj Verner Christensen (også medlem af turudvalget) et indlæg omkring alle de sanser Fossilerne bruger når man forlyster sig på landevejene.

Her kom vi omkring synssansen - lugtesansen – og ikke mindst pausesansen og smagssansen... madsansen – især i områder med en rimelig bestand af pølsevogne mv.

Herefter havde Per Møller annonceret et multimeshows fra og omkring MC-om dagen og hvad der er oplevet. Alt var stillet op – Ervind Poulsen med en splinterny lyskanon. Lærredet var kørt i stilling og så sprang pæren i projektoren og hele det store forarbejde Per havde lagt for dagen gik således i vasken. Stor skuffelse og stor ærgrelse for de fremmødte, der gik glip af de mange flotte gensyn og genoplevelser fra sidste sæson. Per var naturligvis skuffet og ked af det. 2 dages arbejde spildt og han havde naturligvis glædet

sig til at glæde hele forsamlingen med alle de dejlige billeder mv.

Vi andre, der havde set enkelte udpluk af showet om eftermiddagen, kan garantere, at det ikke bare var synd for Per, men det var i aller højeste grad også synd for alle andre, der var med til generalforsamlingen.

Man vil forsøge at lægge showet på vores net, men det bliver ikke det samme uden kommentarer for Per og fra Salen.

Julle inviterede evt. interesserede til at besøge dem på Campingpladsen i Leifers I uge 34, hvor de holder ferie i de betagende Dolomitter i Sydtyrol/Norditalien

Og Jens Skovbjerg (Bondemand) snakkede om nye domkirketure og for at høre om der fortsat var interesse for disse. Det var der, dog nok kun som endagsture.



Herefter var generalforsamlingen slut og alle hjalp hinanden med at rikke bordene til med lys, pynt, service og glas til aftenens højdepunkt – Den store gallamiddag kreeret af Mette og hendes dygtige hjælpere. Mange havde glædet sig og ingen blev skuffet.

Mange tilkendegav deres begejstring, både her og der og selv

stående på række langs urinalen på herretoiletet, blev de fantastiske retter debatteret livligt i overordentlig positive vendinger. Man må sige at det igen var en vaskeægte succes! Tak til Mette og Co. for en fantastisk indsats.



Under den hjemmelavede isdessert afholdtes traditionen tro et mere eller mindre retfærdigt lotteri over skænkede præmier fra Dansk El-forbund og fra Byens lokale avis Midt-



jyllands Avis. Der var præmier til næsten halvdelen, så rigtig mange gik hjem med En lille ting.

Ege havde fået genoptrykt T-shirt med nyt logo i ny farve – gråmeleret og både de sorte og især de nye gik som varmt brød.

Efter den fantastiske gallamiddag overtog Henning Høgslund og hans herlige Bajon Danes scenen og spille op til dans i deres sædvanlige fremragende og sikre stil.

Kl. 01.00 sluttede aftenen og de tilbageværende hjalp med oprydning og rengøring af salen. Udenfor var verden hvid, det frøs så de knagede og alt var dækket med et 20 centimeter tykt lag sne. Et flot syn og et flot punktum for en dejlig aften

Preben Vestergaard



Den gamle redaktør sidder med lidt røde ører og river sig i sit grå hår - jeg ved simpelthen ikke hvad der er gået galt - men alle de generende linier der er i nærværende referat kan jeg altså ikke fjerne - beklager!

Oil Change

Følgenge er modtaget fra svigerdatter I Californien på kvindernes internationale kampdag. Er det virkelig rigtigt drenge? Min konklusion: Fremtidig sender jeg konen når der skal skiftes olie. Så kan vi jo se om hun syntes om det. Ta' den, piger!

Per

Oil Change instructions for Women :

- 1) Pull up to Jiffy Lube when the mileage reaches 3000 miles since the last oil change.
- 2) Drink a cup of coffee.
- 3) 15 minutes later, write a check and leave with a properly maintained vehicle.

Money spent:

Oil Change \$20.00

Coffee \$1.00

Total \$21.00

Oil Change instructions for Men:

- 1) Wait until Saturday, drive to auto parts store and buy a case of oil, filter, kitty litter, hand cleaner and a scented tree, write a check for \$50.00.
- 2) Stop by 7 - 11 and buy a case of beer, write a check for \$20, drive home.
- 3) Open a beer and drink it.
- 4) Jack car up. Spend 30 minutes looking for jack stands.
- 5) Find jack stands under kid's pedal car.
- 6) In frustration, open another beer and drink it.
- 7) Place drain pan under engine.
- 8) Look for 9/16 box end wrench.
- 9) Give up and use crescent wrench.
- 10) Unscrew drain plug.
- 11) Drop drain plug in pan of hot oil: splash hot oil on you in process. Cuss.
- 12) Crawl out from under car to wipe hot oil off of face and arms. Throw kitty litter on spilled oil.
- 13) Have another beer while watching oil drain.
- 14) Spend 30 minutes looking for oil filter wrench.

- 15) Give up; crawl under car and hammer a screwdriver through oil filter and twist off.
- 16) Crawl out from under car with dripping oil filter splashing oil everywhere from holes. Cleverly hide old oil filter among trash in trash can to avoid environmental penalties. Drink a beer.
- 17) Buddy shows up; finish case of beer with him. Decide to finish oil change tomorrow so you can go see his new garage door opener.
- 18) Sunday: Skip church because "I gotta finish the oil change." Drag pan full of old oil out from underneath car. Cleverly dump oil in hole in backyard instead of taking it back to Kragen to recycle.
- 19) Throw kitty litter on oil spilled during step 18.
- 20) Beer? No, drank it all yesterday.
- 21) Walk to 7-11; buy beer.
- 22) Install new oil filter making sure to apply a thin coat of oil to gasket surface.
- 23) Dump first quart of fresh oil into engine.
- 24) Remember drain plug from step 11.
- 25) Hurry to find drain plug in drain pan.
- 26) Remember that the used oil is buried in a hole in the back yard, along with drain plug.
- 27) Drink beer.
- 28) Shovel out hole and sift oily mud for drain plug. Re-shovel oily dirt into hole. Steal sand from kids sandbox to cleverly cover oily patch of ground and avoid environmental penalties. Wash drain plug in lawnmower gas.
- 29) Discover that first quart of fresh oil is now on the floor. Throw kitty litter on oil spill.
- 30) Drink beer.
- 31) Crawl under car getting kitty litter into eyes. Wipe eyes with oily rag used to clean drain plug. Slip with stupid crescent wrench tightening drain plug and bang knuckles on frame.
- 32) Bang head on floorboards in reaction to step 31.
- 33) Begin cussing fit.
- 34) Throw stupid crescent wrench.
- 35) Cuss for additional 10 minutes because wrench hit bowling trophy.
- 36) Beer.
- 37) Clean up hands and forehead and bandage as required to stop blood flow.
- 38) Beer.
- 39) Beer.
- 40) Dump in five fresh quarts of oil.
- 41) Beer.

- 42) Lower car from jack stands.
- 43) Accidentally crush remaining case of new motor oil.
- 44) Move car back to apply more kitty litter to fresh oil spilled during steps 23 -43.
- 45) Beer.
- 46) Test drive car.
- 47) Get pulled over: arrested for driving under the influence.
- 48) Car gets impounded.
- 49) Call loving wife, make bail.
- 50) 12 hours later, get car from impound yard.

Money spent:

Parts \$50.00
DUI \$2500.00
Impound fee \$75.00
Bail \$1500.00
Beer \$40.00
Total - - \$4,165.00

But you know the job was done right!

SEND THIS TO WOMEN WHO NEED A LAUGH.....
AND TO MEN YOU THINK CAN HANDLE IT.....



Vi overlevede !

Hej RedakSøren

Jeg er faldet over denne lille tekst – den må være lige noget for bladet – så hvis du mangler lidt stof – så er den da meget ”sød”

--Ifølge dagens lovgivere og bureaukrater burde de af os, som var børn i 50'erne ikke have overlevet. Vore børnesenge var malet med blybaseret maling. Vi havde ingen børnesikring på medicinflasker, døre eller skabe, og når vi cyklede, bar ingen af os hjelm.

Som børn kørte vi i biler uden sikkerhedsseler eller airbags (dem hvis forældre havde bil :-).

Vi drak vand fra haveslangen og ikke af flasker. Skræk og rædsel!

Vi spiste brød med smør, drak sodavand med sukker i, men blev aldrig overvægtige , fordi vi altid var ude at lege. Vi delte gerne en sodavand med andre og drak af samme flaske, uden at nogen rent faktisk døde af det.

Man brugte timer på at bygge sæbekassebiler af ting, der var kasseret, og ræsedde i fuld fart ned ad bakken bare for så at finde ud af, at vi havde glemt at sætte bremsen på. Efter nogle ture i grøften lærte man at løse problemet. Vi tog hjemmefra tidligt om morgenen for at lege ude hele dagen og kom først hjem, når gadelygterne blev tændt. Ingen kunne få fat i os i løbet af dagen - ingen mobiltelefon. Utænkeligt!

Vi havde ingen Playstations, Nintendo 64 eller X-boxe - i det hele taget ingen TV-spil, ikke 99 TV-kanaler, ingen videofilm, surround-sound, mobiltelefoner, hjemme-PC'er eller chatrooms på Internettet. Vi havde venner! Vi gik ud og fandt dem!

Vi faldt ned fra træer, skar os, brækkede arme og ben, slog tænder ud, Men ingen blev sagsøgt efter disse uheld. Det var uheld. Ingen andre kunne få skylden - kun os selv. Husker du uheldene? Vi sloges, blev gule og blå og lærte at komme os over det.

Vi fandt på lege med pinde og tennisbolde og spiste jord og græs. Til trods for advarslerne var det ikke mange øjne, der blev stukket ud, og græsset voksede ikke inden i os resten af vores liv. Vi cyklede og gik hjem til hinanden, bankede på døren, gik lige ind og blandede os i samtalen.

Nogle elever var ikke så kvikke som andre i skolen, så de dumpede og måtte gå et år om. Frygteligt!

Denne generation har fostret nogle af de mest risikovillige, bedste problemløser og investorer nogensinde. De sidste 50 år har været en eksplosion af nyskabelser og nye ideer. Vi havde frihed, fiaskoer, succes'er og ansvar, og vi lærte at forholde os til det alt sammen.

Og du er en af dem.

Til lykke!!!

Julle



Kawasaki ZZR 1400

Turplan forår 2006.

Efteråret er kun løseligt planlagt.

Alle ture starter fra Lunden på Vestergade.

- **Hver lørdag kl. 14.00** : Vi ses i Lunden og kører en tur hvis ikke andet er annonceret.
- **Hver søndag kl. 13.00**: Vi ses i Lunden og kører en tur hvis ikke andet er annonceret.
 - * Her vil det være oplagt at komme med forslag på hjemmesidens debatforum.

Derudover er der masser af tilbud om træf nær og fjern. Her er et lille udpluk:

- Første søndag i hver måned: Mulighed for kaffemøde i Truust.
- Sidste søndag i hver måned: Mulighed for kaffemøde ved Karoline i Middelfart.
- Sidste torsdag aften i hver måned fra april til oktober: Træf ved Vestermarken 59, Kølkjær, vi mødes i Lunden kl.: 18.00
- Anden tirsdag i hver måned: Gl. Estrup Kl. 16 -22
- Anden onsdag i måneden Vedersø klit
- Anden torsdag i hver måned: Hyrup Kro (mellem Vejle og Juelsminde)

Turudvalgets arrangementer er mærket med en *. Disse ture forbeholder turudvalget sig ret til at aflyse, hvis det regner for meget.

APRIL

Lørdag 8. april 14.00 **Kickstart.** Endelig går sæsonen igang. Vi kører en tur og liner op ved Cafe Ewald langs Åpromenaden.
Ansv. Bestyrelsen

Skærtorsdag 13.04 10.00 **Åbent hus i Esbjerg Centrum.** Hvis det er godt vejr, kommer der flere tusinde MC-er.

Påskelørdag 15.04 10.00 **Tønder træf.** Der er lidt længere at køre, lidt færre MC-er, men nok mere hyggeligt.

Lørdag 22.april 13.00 ***Orienterings- og videnstur** som optakt til sæsonens kortlæsningsopgaver. Se orientering side 22 her i bladet.
Ansv. Per

MAJ

Søndag 7.maj 9.00 ***Tur til Fur.** Gennem det danske land til den lille perle i Limfjorden. Husk madpakke. Ansv. Kaj Verner

Tirsdag 9.maj 19.30 **Formøde** til Kr.himmelfartsturen Medborgerhuset

Søndag 21.maj 9.00 ***Tur til Norddjurs.** Vi nyder det bløde danske landskab og når helt ud til Kattegat. Husk madpakke. Ansv. Kim

Torsdag 25.maj 7.00

Kr.Himmelfartstur til Villa Löwenherz i Weser Bergland i Düscklandt. Ansv. Ervind og Søren

Lørdag 27.maj 9.00

Oldtimer i Gråsten. Der er ca. 800 ældre biler og motorcykler. De der ikke kom med helt til Tyskland, har chancen for at tage denne tur. Der er altid solskin, se selv billederne på <http://www.oldtimerloebet.dk/> .

JUNI

Lørdag 3.-6.juni

***Evt. tur til Hohenwarte** <http://www.hohenwarte.dk/> i Højer. Mulighed for "glidende" deltagelse og tur til Husum og digerne. Ansv. Turudvalget

Torsdag 15.juni 19.00

***Aftensvingtur** i omegnen. Evt med mulighed for at få en kop kaffe og en gammelost på vejen. Ansv. KajVerner.

JULI - AUGUST

Uge 29 (juli)

Skagentræf

Lørdag 12.08 9.00

***En dag under jorden.** Vi kører oven på jorden mod Aalborg hvor vi går under jorden i Thingbæk Kalkminer, Gråbrødrekloster, Jens Bangs Stenhus. Husk madpakke.
Ansv. Per

Lørdag 19.08 til søndag

Besøg hos Ege og Jonna med overnatning ved deres sommerhus i Hvalpsund . Ansv. Bl.a. Ege og Jonna

Søndag 03.09 kl. 9.00

***Tur til Egeskov** i Sy'fyn'ske. Alt det vi kan nå af tur, landskab, slot og museum på en hel søndag. Husk madpakke. Ansv. Jutta



Formandens beretning

på årets generalforsamling

Allerede den 16. marts kunne Fossilerne for alvor begynde at mærke træknin-
ger i højre hånd, da Jan og Marianne havde arrangeret en virkelig dejlig
aften omkring "Italien på 2 hjul". Fossilerne var indbudt til en drømme- og
foredragsaften i kantinen hos Herm Rasmussen, hvor den verdensberømte
globetrotter Torben Brix viste lokkende lysbilleder og fortalte om de mange
fantastiske steder i Norditalien, hvor det er det rene paradys for motorcyklister.
Drømmene fik lov at flyve til sol og sommer og til fantastiske alpeveje og
scenerier, der kan tage pusten fra de fleste.

Marianne og Jan satte prikken over i'et med ægte gæstfrihed, lækre italienske
retter, italiensk rødvin og kaffe. Et fantastisk hyggeligt og flot arrangement og
en stor tak skal gå til de to dejlige mennesker for dette flotte initiativ.

Sæsonen 2005 startede for alvor traditionen tro med Kickstart hvor mange
forventningsfulde Fossiler var mødt frem. Vejret var flot og efter en fin tur i det
Midtjyske sluttede vi af hos Cafe Evald, hvor vi sad og småfrøs i den spæde
forårssol over en enkelt øl eller en varm kop et eller andet.

I Påsken var flere til træf i Esbjerg Skærtorsdag i fuld sol og lunt samvær.
Jeg kunne desværre ikke være med denne dag, men glædede mig ustyrligt til
PåskeLørdag, hvor turen også næsten traditionen tro går til Træf i Tønder.
Vejret var ikke så godt som Langfredag og der blev lovet regn fra sydvest, men
hvad betyder det for en ægte Fossil.

Jeg har ellers fra årets start besluttet at jeg næste gang vil være formand i
en Høseavlerforeningen i stedet for en aldrende motorcykelklub. I Høseav-
lerforeningen er man da i det mindste sikker på at der kommer et par kyllinger
en gang imellem.

Påskelørdag kørte en stolt formand og hans lige så stolte søn Peter på hver
deres mc'er forventningsfulde mod Lunden for at være med i den traditionsrige
tur til den lille hyggelige by ved grænsen.

Formanden på den nye Blackbird og Peter på den gamle delvis pålidelige og
aldeles gennemtestede Yamaha XS 850 fra '81 - den har han nemlig "arvet"
med "fri service" - så... skrueriet er nok ikke helt forbi endnu....

Vi ventede - og ventede... og vi ventede. Pludselig arriverede en hårdtpumpet
Harley og Ole fra Kongensbro rullede ind på pladsen. Medlemstallet var med
et slag fordoblet til hele 2 ægte Fossiler. Med andre ord et fremmøde på knap

2 %. Det svarer i øvrigt til styrken på en lunken lys øl fra Fuglsang... fy
for den da...!

Nå vi besluttede at vi ville køre mod solen og vi havde en fantastisk tur op
langs østkysten over Egense/Hals med stjernesrud på havnen - Dronninglund
- over Aalborg gennem Rold Skov og så næsen hjem til en kop hygge-kaffe
hjemme hos Ole i Ans. En rigtig fin dag, og det var overordentlig let at holde
styr på hele flokken og ro i formationen.

Mandag - 2. Påskedag gik det bedre. Her var hele 11 Fossiler kommet ud af
deres hi, trods kulden og vi kørte under kyndig ledelse af Per Møller igen mod
det nordenfjordske... Faktisk akkurat samme vej som de tre bukkebruser havde
kørt et par dage i forvejen - men bagfra, så det var helt fint. I Rold Skov blev
det dog for meget for fire pivski'er og de måtte tage afsked med flokken for at
drage mod hjemmet og de varme koner og boller til eftermiddagskaffen.
Resten af flokken havde en fantastisk tur i høj sol. En fin oplevelse og Per
Om Dagen Mc havde virkelig tilrettelagt og planlagt turen til mindste detalje
- incl. historiske indslag med likviderede frihedskæmpere, Ulve i dybet og en
nedbrændt gammel vindmølle med kaffe i det grønne og ostemadder. Skide
hyg'ligt.

Efter nogen tid oprandt den helt store prøvelse, nemlig Vinter OL i Harzen.
Vejret var mildest talt elendigt med bidende kulde, regn hele tiden og snefald
for at det ikke skal være løgn. Skyerne hang tungt og blygrå over atleterne
fra det lille forhadte land mod nord. Som de siger hos Arla.... Det var helt
vildt frisk.....

Vi der drog af sted om torsdagen havde heldigvis en dejlig tur hele vejen til
vores mål - brandmands-ferie-hjemmet i Hahnenklee. Sol og sommer hele vejen
og ikke antydning til uheld. Rigtig flot kørt kære venner.

Far her fik for alvor luftet det nyindkøbte fjerkræ og syd for Hamborg på den
fede lyserøde 3-sporede strækning passerede vi sammen de 250 km/t med 130
kg. Bacon på tanken og tre fede Givi-fætre pakket med kluns og habengut.
Fuglen ville gerne videre - den er jo som bekendt ret så let til bens... men
eftersom jeg var ved at få hovedet revet af, på grund af den ret så heftige
modvind, valgte jeg at linde lidt på gassen og vente på de andre, der var kørt
en anelse agterud. Efter at have nydt naturen og de flotte gule rapsmarker
en stund, dukkede RedakSøren op i spejlet og efter et par kilometer var alle
missilerne samlet igen og turen fortsatte i vort sædvanlige elegante tempo.

Knap så heldige var Ege og Jonna og Poul Knudsen, der kom dagen efter. Helt
fra Flensborg havde de kørt i regn og bidende kulde, så de trængte til varm

kaffe og en ”dunkel” eller to, da de nåede OL-byen hen på eftermiddagen. Det er sgu stærkt, at de gad, velvidende, at hele hule Harzen var indhyllet i lavtryk og centimetervis af nysne.



Men det er kendetegnende og helt fantastisk hos MC-Fossilerne, man brokker sig aldrig og det var en aldeles fantastisk tur som altid med et godt humør og enestående sammenhold. En kæmpe tak til Ervind og dejlige Karen og naturligvis også Vanucci Tours ved RedakSøren for et flot arrangement. Helt fantastisk indkvartering og til en helt utrolig pris. Kr. 600,- for fire dage inklusiv morgenmad og i værelser/lejligheder i 4-stjernet kvalitet - og ikke nok med det. Den sidste aften var der penge til overs - så mange, at hele selskabet kunne spise og drikke på Italiensk restaurant uden at skulle have mølposen op af lommen. Tak skal I ha... Karen, Ervind, Søren m.fl. for et... igen, igen... helt fantastisk arrangement.

Og så lidt om at støtte den offentlige trafik i lokalområdet.

Jeg som formand for denne særegne klub mener...(ja... man har vel et standpunkt til man tager et nyt), at det er overordentlig vigtigt, at man får set alle de kulturelle perler, når man sådan er på tur. Det er også yderst vigtigt, at man oplever det hele sammen, tæt og fælles med hinanden.

Derfor vil jeg gerne fremhæve den del af selskabet, der efterhånden har forstået lektien.

Vi – den mere finkulturelle del i klubben, valgte at støtte det kollektive trafik i området og entredede med RUTE 831 til Goslar, selv om solen få øjeblikke senere skinnede fra en næsten skyfri himmel. Resten af holdet, der jo kun besidder middelmådig takt og tone og kun tænker på deres rågejern, valgte - naturligvis - fristes man til at sige, at køre en tur i området på deres motorcykler. Forstå det, hvem der kan.



Nå... mens de andre ødslede tiden bort på sving og solbeskinnet natur, tog vi vores tørn med svedige tyskere i den overfyldte og proppede bybus på vej mod senbarok kultur og plattysk arkitektur.

Da vi efter fire timer atter var tilbage på brand-hotel-ferie-huset, pakkede vi strax vore cykler og begav os ud, for at lede efter de stakkels vildfarne får. Men så snart startede dyret, væltede regnen ned igen - ak ja.... man må nogle gange lide ekstra, når man som os er udstyret med en så udviklet og finkulturel

forstand.

Konklusion:

Det var alt i alt en tur for rigtige mandfolk og kvinder med hår på brystet og kun ganske få måtte bukke under for den barske natur. Lørdag eftermiddag indbippede der sig en mail på Formandens pornofarvede mobilapparat: Jan... Skytten på Bimmerlund og hans yndige Marianne Eriksdatter, liden Peder af Kloppenborg og Brixefiksepigen... ”Var kommet til Vejle i al slags vejr - nu skinner solen”

Så er det man undres....Hvad de mon ville i Vejle ?

Jeg spør’ bareHvorfor bade sig i sol i Vejle, når man kan gå på vandet i Harzen?



Der var flere fantastiske ture og Mc. Om Dagen fik sin debut i denne sæson. Trods Pers store arbejde, var der småt med deltagelse i disse arrangementer, men de der har været med har absolut fået deres forventninger indfriet og Mc Om Dagen er kommet for at blive og er nu et fint og spændende aktiv for vores klub.

Som tiden gik den sommer, fik en del af vore medlemmer trukket deres maskiner af stald og jeg vil tro at næsten tre fjerdedele af vore medlemmer rent faktisk fik kørt lidt i 2005.

Når vi nu er i gang, må vi ikke glemme vores kristne fraktion og de interessante og lærerige ture de har arrangeret til endnu et par stykker af vore flotte domkirker. Vi havde en tur til Bodolfi i Aalborg, som vi sent glemmer. Rundviseren var en uendelig alvidende mandsling, med tjek på kongerækken og hvem der avlede med hvem og hvor de - da de fik deres straf for det - blev stedt til hvile. Efter et par timer måtte vi høfligt men bestemt afbryde malstrømmen af høvisk tale, for at nå videre i det store program, som Per havde tilrettelagt.

Også Odense Domkirke fik æren af at huse en flok oksehudsbeklædte, rynkede og delvis impotente mænd og en hob af skønne, frodige, altfavnende og bredbarmede kvinder med hang til bandlysning og korsfæstelse.



Også her havde vi en fantastisk tur, som sluttede behørigt af på Torvet med øl fra hjemmebryggeriet. Endnu engang en stor tak til alle der bar og her tænker

vi ikke mindst på vores graver Jens, der har en stor del af æren for denne sneboldeffekt i vores klub. Det er absolut ingen skade til at snakke lidt med Gud engang imellem. De der ikke messer højlydt, kan jo tænke dybe tanker i deres stille sind. En helt anden ting er jo, at Apostlenes Heste også er glade for en lille tot hø i ny og næ.

Sommeren er i zenit og de fleste har efter hånden slidt deres sommerferier ned til sokkeholderne. Flere har været på fantastiske motorcykelferier og oplevet mangt og meget. Det har vi kunnet læse om i bladet, selv om vi med et lille hjertesuk må erkende, at alt for få af vore mange medlemmer fatter pennen og delagtiggør vi andre i de fine stunder på vores elskede motorcykler.

Jeg er sikker på at vores hårdtarbejdende redaktør vil blive meget glad, hvis

flere deltog i arbejdet med at producere stof til vores flotte klubblad. Det kommer altså ikke af sig selv og selv om man kun er en mindre ørn til at begå sig ud i fortællekunsten, tager vi mod alt med kyshånd. Det skal altså ikke være kunst, så kom bare i gang bag skærmene derude.



En anden ting er at vi godt kunne ønske os, at alle I kære medlemmer var lidt bedre til at få rettet oplysningerne i medlemslisten. Det være sig hvilke motorcykler man kører på, nogle skifter jo motorcykler som vi andre skifter natble. Også uhyre vigtigt er det med Email-adresser. Har vi en Email-adresseliste der altid er up-to-date, kan vi nemt og elegant sende oplysninger ud, når der er noget der skal informeres om her og nu. De der ikke har Email, må klare sig med bladet eller gå på nettet.

Tjek dine oplysninger og få dem rettet til – Det er bare en mail til Ege eller mig, så er det klaret.

Sorger har der været, men heldigvis holdt Vor Herre igen hånden over Fossilerne. Jan Skytte og Marianne har jo i starten af sæsonen byttet maskineriet til to funklende og spritnye BMW K 1200 GT. Glade var de da de drog på ferie sydpå med retning mod de fantastiske Dolomitter. Lige før Timmelsjok-passet i Ötztal i Østrig måtte de standse for et mindre uheld og pludselig kommer en halvfuld østriger ræsende om hjørnet og pløjer ind i Marianne, der holder pænt i vejsiden. Hun bliver skubbet frem i Jan og begge køretøjer vælter rundt med mange materielle skader til følge. Heldigvis kom hverken Marianne eller Jan til skade, men det var en noget kort og træls ferie og de stakkels cykler havde

kun lige rundet 2800 km. Noget familie med en rummelig kassevogn måtte hele den lange vej til Østrig, for at hente vore skuffede venner hjem sammen med de to store samlesæt fra Bajeriske Motor Werke.

Ellers har vi jo været i fjernsynet på TV2/Østjylland og selv om Per Møller var helten og fik hele æren for at arrangere alle vore ture og udflugter, så var det en både spændende og sjov oplevelse og ikke mindst var det en god reklame for MC-Fossilerne. Et par nye medlemmer er det da også blevet til i den anledning.

Som Per selv skriver, har han selvfølgelig ikke hele æren for de mange ture og udflugter der kan nydes i Fossilt regi og som jeg også nævnte i udsendelsen, så er vi heldigvis vel-signet med rigtig mange "Tordenskjolds soldater" der flux stiller op ved det mindste vink. Tak for det - alle I, der er med til at holde Fossilerne kørende.



Sommeren går på hæld og det er med at nyde alle de dage, vi overhovedet kan få med tørvejr og sol. September begyndte fra sin aller-smukkeste side og muligheder for lækre ture i det Danske land har været optimale.

Jeg har selv kun været på en enkelt spontan aftenetur med Julle & Co til solnedgang ved Mossø med kaffe og kage - frem og tilbage... altså frem til Mossø og tilbage igen forstås.



Der er blevet arbejdet intenst med en tur for Fossilerne tværs over USA. Per Møller - især - har knoklet med projektet og brugt oceaner af tid og kræfter.

Hele projektet blev præsenteret på et møde på Medborgerhuset, hvor en mindre snes var mødt op.

Desværre viste det sig, at kun en enkelt eller to af vore medlemmer var indstillet på at tage af sted. Der var mange der var interesseret, men altså kun et par stykker, havde tænkt tanken til ende og var indstillet på at bruge en mindre arv på dette fantastiske arrangement.

Synd at det gik i vasken. Ingen tvivl om at det ville have været en helt enestående tur – også en tur der ville slå de ture de etablerede rejsearrangører annoncerer med flere hestehoveder og ikke mindst sexløbere, da det meste af

turen skulle foregå i Cowboyland.

Fremover må vi nok se i øjnene, at hvis nogen har mod på at arrangere større ture, skal det nok være inden for Europas grænser. Her kan der jo også sagtens arrangeres rejsemål der er helt sublime.

Hanstholm-turen den 25. september, var en af efterårets ture jeg måtte med på. Det er ingen hemmelighed, at jeg har været ramt af nybyggeri sommeren igennem.

Projektet er næsten færdigt nu og jeg må i bund og grund erkende at jer meget hellere vil på tur med Fossilerne end se frem til weekend efter weekend på udflugt til hammeren...

Jonna og Ege glædede også i år mange med en gentagelse af succesen fra sidste sæson. Et par dejlige dage i deres sommerhus i Hvalpsund. Dejlige omgivelser, afslapning, Rigtig hyggeligt samvær, alt sammen kranset af den store gæstfrihed og glæde de to giver os lov til at opleve. En stor tak til Jonna og Ege for at dette flotte initiativ der er gået hen og blevet endnu en af vore skattede traditioner.

Sæsonen sluttede med "Den overkørte" æbleskive og de smagte dejligt også i år.

Det var en helt fantastisk dag - hele 32 cykler - Ny rekort - mødte op med tilhørende Fossiler og turen gik gennem det efterårssmykkede Paradis over Plads Romanika ved bredden af Mossø - i kan huske den der med frem og tilbage..... Herfra over Ejer Bavnehøj - Yding, Vores Ladegård til Sukkertoppen og hjem via Salten WaldStrasse - hjem til de ventende varme kvinder der præsenterede hele holdet for den flotteste bag i mands minde. Ikke bare varme æbleskiver og rygende ophidset gløgg ventede de småforfrosne - nej et kagebord - jeg siger bare - det var så uhyggeligt lækkert, at selv en anoreksia ville have sværd ved at holde snitterne for sig selv. Vi andre bulimi-vi-har-bare-lige-glem-at-brække-os-ramte smovsede det bedste vi havde lært... Uhmhhh.

Der blev klappet meget og velfortjent af de der dejlige piger, der altid er på plads, når Fossilerne skal serviceres Endnu engang en kæmpe tak til jer piger og... enkelte feminine mænd..... ingen nævnt - ingen glemt.

Efter en lang snacks tid, var det tid til at kåre den nye bærer af



klubbens vandrepokal:

Prisen **Den Overkørte Æbleskive** er indstiftet anno 2004 af Jens Bondemand og Janne Pedersen - en smukt kado i ægte Sterlingsølv - kreeret af vores egen hjertekære Janne, der er guldsmed om en hals.

Prisen er en vandrepokal, som uddeles årligt i forbindelse med Den Store Æbleskivetur til en (eller flere) Fossiler, som i det forgangne år har formået at sprede glæde og begejstre andre Fossiler.

Det var let i år, at finde den endegyldige kandidat. Vores afholdte ildsjæl Per Møller skulle have den ære at bære denne hædersbevisning det kommende år. Slidsomt og altid sikker og velforberedt har Per arrangeret mange spændende ture for klubbens medlemmer. Også et skulderklap for alt det mas med USA-turen gik til Per.

Store klapsalver tilkendegav at dette valg var et velvalg.

Efter endnu en lang snacks tid, var tiden kommet til Den Store Støvelekkast-konkurrence, hvor selskabet udfordrede sidste års mester - Karl Bonneville fra Ans.

Kampen bølgede frem og tilbage og i den store finale blev det til sidst Janne der gik af med sejren.

Det har alt i alt været en ganske herlig sæson, hvor der er sket mangt og meget. Vi har været til vinterOL i Harzen, Esben har erhvervet sig en kinesisk røremaskine model TNT og Jan og Marianne har udvekslet erfaringer med en alpin spritbilist og været i Guds eget land på nakken af en raslende "Big Mac-meny". Der skal gode nyrer til, har jeg ladet mig fortælle.

Der skal også her til sidst rettes en tak til turudvalget for det flotte og omfattende program, vi har oplevet i det forgangne år. Til den nye sæson er der endnu flere fantastiske udflugter i støbeskeen og 2006 ser allerede nu ud til at blive helt fantastisk med noget for enhver smag. Per Møller MC-OM DAGEN er også kommet godt fra start, om end vi kunne ønske os flere deltagere på disse ture.

Vi skal også endnu en gang huske RedakSøren for det store arbejde han lægger i vores livsnerve - vores klubblad, Jeg kan kun opfordre til at så mange som muligt bidrager med stof, billeder og andet relevant - og urelevant - til dette fantastiske blad. Også Julle skal have et klap på skulderen fordi han samler trådene til det store net der omgiver vores klub.

En vi også skal takke er Mette og hendes køkkenpiger. Sidste år måtte vi nøjes med plastikmad udefra, og selv om den slags godt kan spises, når det ikke vores egen 5-stjernede kokkekunstner til hofteholderen. Tak til Mette og Co og jeg kan se at der er mange i forsamlingen, hvor mundvandet allerede står op over guldkroneerne.

Jeg kan garantere, at I har noget at glæde jer til.

Bayon Danes.... Vores verdensberømte husorkester skal have en stor tak. Uden dem ville generalforsamlingen simpelthen ligne et bønnemøde i Foreningen af Kisteglade Nekrofilbefængte Pensionerede Bedemænd med rust i undervognen og det er absolut ikke noget man skal stræbe efter.

Se... Nu er der sikkert igen i år nogen, som slet ikke er blevet nævnt. Nogen som sidder og tænker... hvorfor bliver jeg slet ikke rost? Skulle jeg ikke lige have haft et lille skulderklap for min indsats i der forløbne år. Jow... men jeg har jo for det første ikke været med hver gang og min hukommelse er ikke hvad den har været. MEN...Også tak til jer - alle Jer som er limen der holde sammen på hele herligheden.

Til slut en stor tak til mine kære bestyrelseskammerater og endnu en gang tak til alle dem vi har husket og tak til alle dem som vi er tak skyldig, men som vi ikke lige fik nævnt her i aften

Jeg ønsker alle en spændende og solrig sæson, fyldt med masser af oplevelse sammen med menneskets bedste ven... motorcyklen... og med masser af hyggeligt og dejlig livsbekræftende samvær med gode venner.

Pas godt på jer selv og hinanden

var de afsluttende ord fra Formanden



Kr Himmelfahrts-tour 2006

Villa Löwenherz

Her har du listen over deltagerne i årets Kr Himmelfartstur til Villa Löwenherz.



Jeg ladet mig fortælle at Rene Langvad har købt sig ind på et hotel i nærheden – så han kommer også med. Ligeledes går der hårdnakkede rygter om en lille gruppe Fossil-siler har booket sig ind på Schloss Tonenburg så vi skal nok få sat vores Fossil-præg på svingene i Weser Bergland.

Vi mødes til et lille formøde i Medborgerhuset tirsdag den 9.maj kl 19.30 hvor vi vil forme køregrupperne og snakke alt det praktiske igennem. Og så mødes vi ellers Kr.Himmelfartsdag kl 6.45 med afgang af første gruppe klokken 07.00.

Ervind Poulsen
Karen Raben
Søren Skovborg
Mette Kloppenborg
Tina Døssing
Peter Jørgensen
Finn Arnhof Knudsen
Ib Petersen
Niels Winther
Erik Lund Sørensen
Knud Kirkeby Vase
Karen Kirkeby Vase
Knud Nielsen
Ege Nielsen
Jonna Jensen
Poul Knudsen
Ea Ewertsen
Kim Ewertsen
KajVerner Christensen
Preben Vestergaard
Jens Fomsgaard
Jens Skouboe
Ib Vestergaard
Jens Skovbjerg Hansen

+ på hotel: Rene Langvad

Og så har vi jo lidt godt tørt vejr tilgode fra sidste år
– SÅ VI GLÆDER OS !!

Ervind og Søren

Lyset er vendt tilbage

..og jeg sidder her bag skærmen og redigerer Fossilernes blad nr 2 af den 10.årgang i klubbens historie. Det er da noget!



En ny sæson er lige begyndt og de fleste af os har måske allerede været ude og prøve om asfalten kunne bære. Ikke eet ord om den lange vinter – nu er det bare med at komme ud og nyde det.

Der ligger et flot turprogram som man kan deltage i efter forgodtbefindende og herudover er der rig lejlighed til selv at arrangere flere ture i selskab med fossile venner. Jeg vil gerne opfordre jer til at benytte jer af vores diskussionsforum til at melde ud med flere spontan-ture, som man kan foreslå med kort varsel i tilfælde af godt vejr. Der dukker altid nogle arrangementer op rundt omkring i mc-verdenen som kunne være skæge at deltage i sammen med andre. Det kan være motorløb, udstillinger, åbent-hus arr, træf, eller bare et flot udflugtsmål til en is, en kop kaffe eller en hotter med det hele.

I denne den 10.sæson i Fossilerne, er der enkelte højdepunkter som jeg glæder specielt meget til. Udover Kr Himmelfartsturen som er et MUST for en touringfreak som mig, er der f.ex en drengerøvstur med en god håndfuld Fossiler i deres bedste alder – og i år skal vi indtage de dele af Sjælland der hedder Odsherred og Hornsherred. Det blir ikke kedeligt!

Men inden disse to ture er der jo lige et bane-arrangement på Ring Knutstorp i Sverige, arrangeret af VFR-klub Danmark og Racing4Fun. Her får drengedrømmene frit løb under sikre forhold og under ledelse af højt kvalificerede instruktører. En herlig opvarmning til Kr.Himmelfartsturen, som jeg lige kan nå hjem og være med på.

Hov – jeg glemte helt at vi allerede her i April skal afprøve Per's

Orienteringsløb. Det synes jeg lyder rigtig spændende og hvis det blir succes kan man håbe på at det også kunne gå hen og blive en tradition her i klubben.

Hvad sommerferien kommer til at byde på ligger ikke fast endnu – men noget skal der da ske – om det blir Alperne eller blot småtouring i det nordeuropæiske – kommer sikkert til at afhænge af vejrforudsigelserne.

Efter sommer er der endnu en banedag under opsejling. Denne gang på Ring Djursland. En frisk fyr i VFR-klubben har booket banen for en lørdag – nu skal vi så bare ha samlet folk med baneerfaring til at møde op. Det er nemlig en halvdyr husleje så vi skal gerne ha samlet en 20-30 kørere til at deles om udgifterne.

Jeg kunne blive ved med at sidde og drømme om alt det der skal ske og det vil I slet ikke gide læse – så nu tror jeg bare vi skal ud og køre – vi ses i Lunden!

Hilsen redaksøren

NYT VÆRKSTED I SILKEBORG



SABROESVEJ 2 SILKEBORG

Tlf: 61 84 86 85

Man-fre 8.00 – 17.30

Lørdag 8.00 - 16.00

RY MC-UDSTYR



Tusind tak til alle Fossiler
for gaverne og deltagelsen i vores
værkstedssåbning d. 4. marts.

Industrivej 8 ... 8680 Ry ... 8689 0755

www.rymc.dk



Glimt fra Åbent Hus 4 marts i Ry Mc



*..og gaveregn fra vores
sponsorer....man ku
næsten ikke slippe fri for
at vinde*



*..og så kan godt
gå hen og blive
lidt træt !*



Årets gang i Fossilbladet -
Deadlines på de næste blade i 2006

- Blad #3: Tor 4.Maj
- Blad #4: Tor 15.Juni
- Blad #5: Tor 3.Aug
- Blad #6: Tor 14.Sept
- Blad #7: Tor 2.Nov

Formanden: Preben Vestergaard, Ellesvinget 24,
8600 Silkeborg 86 82 37 53
e-mail: pvc@mja.dk

Redaktøren: Søren Skovborg, Smedebakken 109 st.tv,
8600 Silkeborg 86 80 00 30
e-mail: sorenskovborg@mail.dk



Hjemmeside: www.mc-fossilerne.dk