

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
4. årgang

nr. 6



Juli 2000

Indeholder bl.a. en invitation til at prøve en ny Harley, lidt om efterårsturen, Onkel Preben fortæller og ref. fra sidste bestyrelsesmøde

MC FOSSILERNE

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Kom og prøv en ny Harley hos Cap's i Århus!

Vi er blevet inviteret ud og se forretningen og prøve et par af modellerne lørdag d. 29. juli



Uffe vil vise os rundt på værkstedet.



Bemærk det ændrede afgangstidspunkt fra Lunden, altså kl. 12.00 i stedet for kl. 14.00

Formanden har ordet...

Jeg har altid haft nogle fordomme overfor Harley'er..

Sådan noget med at de er OK hvis man har landbrug og tid nok. At de egentlig kun har 3 væsentlige mangler : de kan ikke flytte sig, ikke styre og ikke bremse.

Det har i det store hele været baseret på oplevelser med gamle, forskruede -70er eksemplarer, der holdt parkeret ved vejsiden, ventende på konen med traileren. For et par uger siden kom Uffe forbi og satte en spritny 1450 ccm Dyna-ting på fortovet, tog min Guzzi og sagde : du kan jo komme over på Borbergsgade og bytte, når du har prøvet den.

Jeg tog en lille prøvetur iført små sko og cowboybukser. Startede med at køre op mod industrikvarteret, første rundkørsel følte forbløffende godt, så jeg tog en ekstra omgang. Et eller andet skrabe på asfalten, så det gnistrede og jeg tænkte : ikke meget frihøjde ellers også er det et eller andet, der er på vej til at falde af. Hen ad Ndr. Højmarksvej og lagde så mærke til, at jeg faktisk kørte en del mere end 70 % overskridelse af hastighedsgrænsen (vist ca. 170 km/t). en kraftig nedbremsning, jo—den ku' godt bremse. Over til Uffe for at bytte cykel, først skulle jeg dog lige checke, hvad der skrabe på : det var vist støttebenet og jo—der var masser af frihøjde. Så til det værste : at indrømme overfor Uffe, at kræet faktisk kunne både styre, bremse og flytte sig. Men sådan kom invitationen til Cap's istand.

Så hvis I har lyst til at æde nogle fordomme (hvis I altså har sådan nogle vedr. HD), så mød op i Lunden 29/7 kl. 12.00 og tag med ud og prøv selv. Der vil være en Sportster, en Dyna et-eller-andet og en Night Train at prøve, og Uffe vil vise os rundt på værkstedet.

Go' sommer og pas godt på jer selv og de andre !

Peter

Berlin

14 dage efter gik turen mod Berlin, hvor Erik førte "Det beskidte dusin", en flok koner, samt enkelte tilløbere gennem samtlige nordtyske landsbyer og rundt i det meste af Østtyskland. Det er da ufatteligt, som den mand har stedsans. Det blev kun til en antydning af en U-vending og en mindre pause i en eller anden Hansa-by på grund af noget omkørsel. Ellers kørte vi en 4-5 tusinde kilometer uden nogen form for problemer, ud over en røv så øm som spidsen af en ungersvends ved forårstide.

Jeg havde smurt en astronomisk madpakke hjemmefra, da jeg ikke går så langt på et par flade og stor var min overraskelse, da jeg, efter at havde ædt mig gennem ca. 2 kg. rugbrød'er med højt belagt, erfarede, at følgevognen - Elin og Ivans fantastisk finurlige feriebus - var spækket med lune frikadeller, pålæg, frisklavet kaffe, kolde øl og vand, samt et sødt servicepersonale af barm-hjertige koner til flere af fossilerne.

Et sted i det tyske vildnis mødtes bussen og MC'erne og sammen hyggede vi os med alle herlighederne. Mæt af indtryk

og servicevognens lækre og charmerende indhold fortsatte turen til vort bestemmelsessted mellem Berlin og Pozdam.

Da vi nåede frem, åbenbaredes en skøn beliggende campingplads og vi fik her anvist vores lejr - et hyggeligt hjørne tæt på toiletter og bestykket med 4 store campingvogne. Vi - Peder, Kuno, Ege, Bambi og m'sæl - indtog den største, fordi vi snorkede mest som vi sagde.

Om aftenen gæstede vi det lokale værts hus på campingpladsen og fik serveret Jäger-schnitzel af den mest intelligente servitrice, jeg længe har set. En pige der er svær at beskrive uden at bruge hænderne. Du sku' ha' set, da hun bøjede sig ned for at modtage betaling. Jeg havde nær mistet glasøjet. Efter en begivenhedsløs nat med snorkekor, to gange natpisning og Bambergers totalhost kl. 04.27 stod vi op til høj sol og fælles morgenbord - herligt.

Den næste dag tog vi den lokale bus ind omkring zoo i Berlin og herfra indtog vi byen. Nogle gik på museum og andre Unter den Linden. Vi var med på Øl-holdet. Det var 28 - 30

grader, så af frygt for den totale dehydrering, måtte vi kæmpe os gennem stribevis af beværetninger med konsumering af hektolitervis af den lokale bryg - Berliner Kindl og andre seværdigheder. Trods den megen væske var urinen så tyk som sirup og armsvedens skjolder af åretinger stod printet på vore T-shirts. Jo... Det var varmt den dag i Berlin.

Vi fik trods den ulidelige hede set det meste af byen. Vi fik prøvet undergrundsbanen til Aleksander Platz, vi fik klaustrofobi i bybussen, vi fik set bare mænd i bøsseparken og tusindvis af politi, der skulle passe på Præsident Clinton, der var kommet til byen i anledning af vort besøg. Vi fik da også et lille glimt af cigaren, men futteralet havde han åbenbart ikke taget med.

Om aftenen tog vi den sidste bus hjem. Den var i øvrigt lige gået, så vi tog en anden og en anden og en anden hjem til fællespisning på en Italiensk restaurant tæt ved vores campingplads.

Vandring 2 km. og så igen på hovedet i dobbeltsengen sammen med Peder.

Den følgende dag var der nogle, der ville bade i den pragtfulde og krystalklare sø, der lå lige ved campingpladsen. Man idrog sig side badeklæder - et syn for guder - og nedsteg til vandene. Vi andre - jeg for mit vedkommende bader nemlig ikke ved højlys dag - tog på opdagelse i oplandet omkring Pozdam hvor vi så på historiske bygninger, store slotte med betagende fugekunst og veltrimmede haver med kinesisk te-hus i horisonten. Vi kørte gennem småbyer som perler på en snor og sejlede med en gammel kædetrukket færge, hinsides vandene til en lille færgekro, hvor vi igen måtte døjes med kold, sort, skummende tysk øl og krappesalat.

Øllet var godt - salaten var OK, dog havde krapperne klædt sig ud som rejer, men der kunne jo have været værre. Vi havde en dejlig tur og vendte hjem til lejren sidst på eftermiddagen, hvor badeholdet havde været på indkøb til grillaften. Nogle skrællede løg, andre snittede salat, Jens Bondemands frue

Det går allerede meget bedre med scanneren ...
nu er det skævt til den anden side !

Nu er den der vist ...

Preben, en anden gang må teksten godt stå lige på papiret !



TURKALENDER

Sæsonen 2000

Dato:

Turbeskrivelse:

Lørdag d. 29/7 kl. 12.00

Tur til Cap's i Århus.

Torsdag d. 17/8 kl. 19.00

Konny arrangerer fællestur!

Fredag d. 15/09 kl. 19.00

Afgang til efterårstur m. familien

Hver lørdag
kl. 14.00 hvis der
ikke er arrangeret
tur den dag.

Fast mødested : P-pladsen v. Lunden.

Faste ture :

Første søndag i måneden, kl. 13.00
Kaffemøde i Truust.

Sidste søndag i måneden, kl. 13.00
Kaffemøde i Middelfart, Karoline.

Sidste torsdag i måneden, kl. 18.00
Kaffemøde i Kølkær, Søbyhus.

God
fornøjelse!

